



Invigningstal, JOTA-JOTI 2016

Runt om i världen har det just den här helgen samlats över en miljon människor vid radiostationer och datorer, för att precis som ni vara med om det här. Tänk er, över en miljon scouter!

Här sitter jag hos Mälardalens scoutkår i Stockholm, och har fått den stora äran att inviga årets JOTA-JOTI. Vem är jag? Jag heter Vicci, och jag jobbar på Scouternas kansli som Internationell sekreterare. Vad betyder det? Det betyder att jag jobbar varje dag med att ni ska få möjlighet att uppleva äventyr och träffa kompisar från hela världen.

Jag ska prata om det äventyret som ni ska få vara med om denna helgen. Jag hoppas kunna ge er lite råd och ett och annat verktyg som ni kan packa ner i er virtuella ryggsäck och ha nytta av på vägen. Ha gärna en penna och ett papper redo, eller en whiteboard tillsammans, så kommer jag be er skriva ner ett par saker som ni kan ta med er under helgen för reflektion.

Målet med scouting är att barn och unga gör världen bättre. Scouting grundades för över 100 år sedan för att skapa fred och för att göra unga redo för att leda och ta ansvar för en fredlig värld. Att skapa en värld i fred är lika aktuellt idag om inte mer. Scouting och scouter behövs idag och i framtiden för att bygga en hållbar värld i fred.

Nyfikenhet. Skriv på pappret "*Nyfiken*". Scouting är en global gemenskap, över hela världen finns scouter som liksom ni har avlagt scoutlöfte och som bär med sig scoutlagen i sitt hjärta. I dagens föränderliga värld, där vi flyr, flyttar och reser över hela världen, så är scouting en genväg till nya kompisar och gemenskap vart ni än befinner er.

Baden Powell, scoutings grundare, sade "Look wide, and even when you think you are looking wide - look wider still". På svenska betyder det: Öppna ditt sinne och var nyfiken, och när du tänker att du är det, var det ännu mer. Skriv på lappen bredvid "*Nyfiken*" "*Öppna mitt sinne*".

Idag kommer ni få kontakt med scouter från hela världen, och jag vet att ni är väldigt nyfikna på de som ni kommer få kontakt med. Passa på och fråga om sånt som du funderar på och undrar över. Skriv ner en sak till på pappret: "*Jag drömmer om...*". Skriv ner ditt svar när ni lyssnat färdigt, och ställ gärna frågan "Vad drömmer du om" till de ni får kontakt med. Fråga andra saker som är

viktigt för er, kanske om favoritbok, roligast i skolan, vad som gör de glada, ledsna, vad de tycker är det bästa med att vara scout? Ni kanske vill ställa samma fråga till många, och se hur svaren skiljer sig.

Det kanske är denna helgen ni får kontakt med de scouterna som ni kommer träffa nästa sommar på läger. Kanske på det nationella lägret Jamboree17, i augusti utanför Kristianstad om ni ska dit. Bjud hit de ni vill träffa, eller knyt nu kontakter dit ni vill resa i framtiden. Tänk, snart kanske ni sitter på ett fält eller ett fjäll och skratta runt lägerelden medan solen går ner efter ännu en dag full med spänning, äventyr och gemenskap.

Skriv nu "Scouting". Sätt er ner i slutet av helgen och reflektera själv eller tillsammans kring det ni har upplevt och vad ni har lärt er om ert och andras scoutengagemang. Tänk vad häftigt att ni har pratat med scouter från hela världen, att det finns scouter i Sverige från hela världen och att vi alla är Scouter tillsammans. Nu kanske ni fått en känsla för hur många vi faktiskt är och hur många sätt det finns att göra scouting på. Denna helgen är precis lika mycket scouting som att vara på paddelhajk eller ett avdelningsmöte.

Med dessa sista frågor för reflektion och fortsatt utveckling inviger jag härmed JOTA-JOTI 2016:
Vad vill du göra närmast, vart tar ditt scoutengagemang dig?

Tack för mig, och ha nu en riktigt trevlig helg!



Vicci Friberg, Internationell sekreterare

